



Halsema Hoveniers 30 jaar

Inhoud

- 3 Voorwoord Paul Halsema: 30!
- 4 "Bij elke boom die ik plant denk ik: doe goed je best"
- 7 Vier seizoenen tuinen: Het hele jaar mooi
- 14 "Den Haag is prachtig: de bomen, de zee, de natuur"
- 16 "Van maart tot oktober zie je bloemen"
- 18 "We houden allebei van rouwdouwen"
- 20 "De seizoenen trekken voorbij"
- 22 "De tuin is ontworpen op stahoogte"



Voorwoord

30!

1994. Dat klinkt als lang geleden, niet? In dat jaar besloot ik mijn eigen bedrijf te starten. Halsema Hoveniers. En dat betekent dat we dit jaar – 2024 – groot feest mogen vieren. Want Halsema Hoveniers is 30 jaar oud. Of jong, zo u wilt.

De verjaardag van mijn bedrijf vieren we op een aantal manieren. Eén van die manieren is dit jubileumboek. Een traditie waarmee we jaren geleden zijn gestart: destijds bestond Halsema Hoveniers 'nog maar' 15 jaar. Daarna volgden boekjes over het 20- en 25-jarig bestaan. Dit is dus de vierde editie van deze uitgave.

Dit keer laten we weer een groot aantal klanten aan het woord. En vanzelfsprekend ziet u veel foto's van tuinen die we voor die klanten hebben mogen aanleggen. Door hun verhalen leert u Halsema Hoveniers nóg beter kennen. Ik wens u daarom veel lees- en kijkplezier.

Namens het team van Halsema Hoveniers,
Paul Halsema

Colofon

'Halsema Hoveniers 30 jaar' is een uitgave van Halsema Hoveniers, 2024, Den Haag

Tekst en coördinatie:
Mario van Vliet,
Mocca, Bleiswijk

Fotografie:
Arenda Oomen,
Arenda Oomen Fotografie,
Den Haag

Vormgeving:
Martin de Ruiter, iwork4u,
Pijnacker

Druk:
Happy Copy,
Den Haag

Oplage:
1.000 exemplaren

Halsema Hoveniers
Da Costastraat 129
2513 RR Den Haag
Telefoon: 070 - 448 06 00
E-mailadres:
info@halsemahoveniers.nl
Website:
www.halsemahoveniers.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Halsema Hoveniers vervoelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.



“Bij elke boom die ik plant denk ik: doe goed je best”

Je verwacht niet anders: een hovenier houdt van natuur. Dat geldt zeker voor Paul Halsema van Halsema Hoveniers. Hij vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met de natuur, en is trots op de bomen die hij dertig jaar geleden plantte. “De natuur is sterk.”

Een bedrijf wordt gemiddeld zo'n vijftien jaar oud. Halsema Hoveniers zit nu op het dubbele: in september 2024 is het dertig jaar geleden dat Paul Halsema startte als zelfstandig hovenier. Daarvoor volgde hij de middelbare tuinbouwschool voor hoveniers en boomkwekers in Boskoop en werkte hij tien jaar bij een Haagse hovenier. In die dertig jaar is veel gebeurd. Het klantenbestand groeide. Medewerkers kwamen en gingen. Maar wat bleef is de liefde van Paul voor groen, en dan vooral voor bomen. “Veel bomen die ik dertig jaar geleden plantte staan er nog steeds. Bij elke boom die ik plant denk ik: doe goed je best.”

Goede medewerkers

Een bedrijf kan niet stilstaan, ook Halsema Hoveniers niet. De afgelopen vijf jaar gebeurde dan ook veel. Zo is Halsema Hoveniers omgevormd van een eenmanszaak naar een bv. “Daarmee is de toekomst van het bedrijf beter geborgd.”

Inmiddels werkt Halsema Hoveniers alleen nog maar met zzp'ers, om flexibeler te kunnen werken. “We werken nu vooral met Justin en Zian. Justin doet onder meer bestrating en aanleg, Zian zorgt voor het onderhoud aan tuinen. Dat bevalt super. Ik hoop nog veel jaren met ze te kunnen werken.” (Elders in deze uitgave staat een interview met Justin.)

En ook het klantenbestand veranderde. Zo is Paul trots dat zijn bedrijf nu ook werkzaamheden mag verrichten voor Panorama Mesdag (wie kent het niet?) en Caesar Fitness (de beroemdste sportschool van de stad). “En er zijn ook nieuwe schoolprojecten bijgekomen. Daarbij zorgen we voor groene schoolplein. Kinderen moeten vaker in contact komen met de natuur, vind ik. Het schoolplein is daarvoor een mooie plek.”

Onderdeel van de natuur

Halsema Hoveniers draagt zo een steentje bij aan de vergroening van de stad. En dat vindt Paul belangrijk. “Ik was altijd al bewust bezig met de natuur om ons heen. Zo wil ik altijd meer bomen planten dan dat ik weghaal, >



“Paul wordt verdrietig als hij ergens een dode boom ziet.”

> en streef ik ernaar dat minimaal 50 procent van een tuin groen is.” Zijn vrouw Sonja vult aan: “Paul wordt verdrietig als hij ergens een dode boom ziet.”

Begin 2024 maakte hij met een groep vrienden een reis naar Suriname. Daar leerde hij de natuur op een indrukwekkende manier kennen. “In de jungle van Suriname zie je pas echt hoe sterk de natuur is, en dat we allemaal onderdeel zijn van die natuur.”

Zijn eigen tuin in het Zeeheldenkwartier is – vanzelfsprekend – een groene oase. Achterin de tuin staat een Carpinus betulus die hij 22 jaar geleden plantte. En sinds enkele jaren ligt er een mooie vijver in zijn tuin. “Als je ziet hoe dat leeft. Vlinders, libellen, salamanders, ze gaan zich er allemaal steeds meer thuis voelen.”

25 jaar getrouwd

Nu we het toch over privé zaken hebben: met de rug van Paul gaat het goed. “Naar aanleiding van de vorige uitgave kreeg ik veel bezorgde berichten van klanten. Ze waren bang dat het niet goed ging met mijn rug. Maar ik heb nergens meer last van.” Ook fijn: met de kinderen gaat het ook goed. Dochter Maaïke studeert Toegepaste psychologie en zoon Jelle helpt met de administratie van Halsema Hoveniers naast zijn baan bij de naschoolse opvang. En afgelopen jaar waren Paul en Sonja 25 jaar getrouwd.

Terug naar de zaak. Het gaat goed met Halsema Hoveniers, vertelt Paul. Een fijn klantenbestand en prettige flexibele krachten. Paul: “Mijn plannen voor de komende vijf jaar? Doorgaan met mooie tuinen maken en onderhouden voor onze klanten, en blijven zoeken naar mooie plantcombinaties.”

Het hele jaar mooi

De ideale tuin is niet alleen mooi in de zomer, of in de lente. De ideale tuin is alle seizoenen een plaatje. Daarom vroeg Halsema Hoveniers een aantal klanten of hun trots jaarrond wilde poseren voor de camera van fotografe Arenda Oomen.



Kwartellaan



Riouwstraat



van Hogenhoucklaan



“Den Haag is prachtig: de bomen, de zee, de natuur”

Emilia Melgar-Bennaars en haar gezin wonen al zeven jaar in Nederland. In Den Haag om precies te zijn. “Den Haag is prachtig: de bomen, de zee, de natuur,” zegt de geboren Guatemalteekse. Een paar jaar geleden zag haar man de auto van Halsema Hoveniers. Een mooi toeval, want het gezin was op zoek naar een nieuwe tuinman voor hun natuurtuin. “We zijn heel tevreden over Halsema Hoveniers. Paul is flexibel en betrouwbaar. Zian doet het onderhoud van onze tuin: hij heeft echt groene vingers.” Voor de familie Melgar-Bennaars is de tuin meer dan alleen een lust voor het oog: het is een onderdeel van hun leven. “We drinken er elke ochtend koffie, vieren feest met vrienden en hebben vaak een barbecue. Mensen uit Guatemala barbecueën bijna elke avond, zelfs in de winter.”



“Van maart tot oktober zie je bloemen”

Sebas Ploegmakers en zijn partner Sebastiaan van Geene kochten enkele jaren geleden een huis mét tuin aan de Laan van Meerdervoort. “De vorige eigenaren hebben de tuin schitterend aangelegd, met veel bloeiende planten. Roos, hortensia, camellia. Van maart tot oktober zie je bloemen. Schitterend. Het is een erg fijne plek, en mét uitzicht op de toren van het Vredespaleis.” Ze startten enthousiast met het zelf onderhouden van de tuin. Maar vooral het grove snoeien kostte meer tijd dan gedacht. Toevallig ontmoetten ze een medewerker van Halsema Hoveniers: die gaf ze het vorige jubileumboek en de tip maar eens te bellen met Paul. “Twee keer per jaar komt Paul langs om te snoeien. Hij heeft ook een extra terras aangelegd en enkele planten zijn vernieuwd. We zijn echt heel blij met Halsema Hoveniers.”



“We houden allebei van rouwdouwen”

Justin Groenendijk werkt sinds een jaar of twaalf bij Halsema Hoveniers. Justin en Paul Halsema kennen elkaar al langer: ze stonden samen langs de lijn én op het veld bij voetbalvereniging Die Haghe. “Heerlijk, zeker de derde helft.”

“Paul en ik leerden elkaar kennen langs de lijn, bij voetbalvereniging Die Haghe. Mijn oudste dochter en de dochter van Paul en Sonja zaten in hetzelfde elftal. Daar raakten we aan de praat. Ik vertelde Paul dat ik het miste om zelf te voetballen: vroeger speelde ik namelijk op behoorlijk hoog niveau. Paul vroeg toen of ik geen zin had mee te trainen op donderdagavonden, voor de gezelligheid. Dat heb ik jaren gedaan. Heerlijk, zeker de derde helft.

Als teamgenoten leerden we elkaar beter kennen. Paul had een bestrater nodig. En ik ben al bestrater sinds mijn zeventiende. Ik heb het geleerd van mijn pa. Eerst was het voor mij een vakantiebaantje, later ben ik in vaders bedrijf gestapt. Heerlijk werk. En ik ben er blijkbaar goed in. Zo'n twaalf jaar geleden deed ik eerste klus voor Halsema Hoveniers. Inmiddels werk ik een behoorlijk deel van de week voor Halsema Hoveniers. Daarnaast ben ik actief als onder meer ijsverkoper.

Paul is het creatieve brein. Hij bespreekt met klanten wat ze willen en maakt een ontwerp. Op basis daarvan zorg ik voor de aanleg van de tuinen. Ik doe dus meer dan alleen de bestrating. Onze samenwerking is fijn. Paul en ik hebben hetzelfde karakter. We houden allebei van rouwdouwen, dus hard werken. Voetballen doen we allebei niet meer. Voor mijn lichaam werd het te belastend: ik kreeg veel last van blessures. Maar ik ga nog wel eens kijken bij Die Haghe. En ik ga vaak naar ADO: mijn dochter gaat misschien in het eerste spelen.”



“De seizoenen trekken voorbij”

Leontien Wiering en Ron Visser en hebben drukke banen: Leontien als directeur van Amare, Ron als secretaris bij het Fonds Podiumkunsten. Ze zochten daarom een onderhoudsvriendelijke tuin voor hun nieuwe huis. “Vanaf de ontbijttafel hebben we een schitterend uitzicht.”



Ron: “We woonden hiervoor in een bovenwoning en hadden dus geen tuin. Drie jaar geleden zijn we verhuisd naar Scheveningen. We hebben nu een huis met een tuin eromheen. Daarom zochten we een hovenier. Een collega raadde Halsema Hoveniers aan: een goede hovenier én Haags. Dat was een goede aanbeveling.”

Leontien: “We wilden een natuurlijke tuin die vriendelijk is voor vlinders, vogels, bijen en andere dieren. De tuin moest ook aansluiten bij de groene omgeving en bij de bestrating rondom ons huis. En we hebben drukke banen, dus het liefst een tuin die onderhoudsarm was.”

Ron: “We hebben een paar sessies gehad met Paul Halsema. Op basis daarvan werkte hij een ontwerp uit: dat was een prachtige vertaalslag van onze wensen. Bijna drie jaar geleden is de tuin aangelegd. Ook heeft Halsema Hoveniers een irrigatiesysteem aangelegd. Scheveningen heeft immers zandgrond: het is dus belangrijk dat de tuin voldoende water krijgt.”

Leontien: “We genieten echt van de tuin. Vanaf de ontbijttafel hebben we een schitterend uitzicht. We zien de seizoenen voorbijtrekken. En we drinken soms een wijntje of een kopje koffie in de tuin. Dat is genieten, tussen het groen en de vogels. En voor de ontspanning maaien we het gras of wieden onkruid.”

Ron: “We zijn echt superblij. Je ziet de tuin nog jaarlijks mooier worden. En de samenwerking met Paul was ook super. Een heel fijne vent met veel kennis én met liefde voor zijn vak.”



“We kunnen zelf de borders bijhouden”

De familie Boektje is al 22 jaar klant van Halsema Hoveniers.

“Maar misschien zelfs al 25 jaar”, vertelt Joop Boektje.

Destijds woonde de familie in de wijk Duttendel. “We hadden een enorme tuin, van ongeveer 500 vierkante meter. We waren niet tevreden over onze toenmalige tuinman en leerden Paul kennen. En met hem werken we nog steeds samen. Een prettige vent. Klantvriendelijk, flexibel, doet niet moeilijk. Als er iets is, dan lost Paul het op.” Inmiddels is de familie Boektje verhuisd

naar een huis met een kleinere tuin in het Statenviertel. Halsema Hovenier verhuisde mee. “De tuin is ontworpen op stahoogte.

Daardoor kunnen we zelf bijvoorbeeld de borders bijhouden. Paul komt twee keer per jaar om te snoeien. En dat is altijd zeer gezellig. We kennen elkaar van haver tot gort.”

